

Laat de veroorzakers de crisis betalen!

Paniek op de beurs. Nationalisaties van banken. Kapitaalinjecties voor de financiële sector. De crisis is in volle gang en verdiept zich met de dag meer. Wordt de rekening nu gelegd bij degenen die dit veroorzaken? Nee, u mag betalen!

Wat voor crisis?

We hebben te maken met een onvermijdelijke crisis omdat in het kapitalisme productie en arbeidskracht van de werkenden eigendom zijn van een kleine groep privé-bezitters. De onoplosbare tegenstelling binnen dit maatschappelijke systeem is dat er steeds meer moet worden geconsumeerd om de voortdurende stroom van producten af te zetten. Er moet dus voldoende koopkracht zijn anders treedt overproductie op. Maar tegelijkertijd willen de kapitalisten de arbeidskosten, met name de lonen, zo laag mogelijk houden, want kapitalisten willen ook zoveel mogelijk winsten binnenhalen, waardoor de koopkracht voortdurend onder druk staat. Wat kun je doen als kapitalistische staat als de ondernemers lagere lonen

willen? Er worden allerlei trucs bedacht om deze tegenstelling 'op te lossen'. De laatste jaren was de oplossing vooral: leningen en goedkope hypotheekleningen verstrekken! Daardoor konden mensen weer meer consumeren. Met deze leningen en hypotheekleningen zijn financiële instellingen gaan speculeren. Deze luchtbel is nu uit elkaar gespat en de knal tast ook de rest van de economie aan.

Het is dus dit achterhaalde economische stelsel dat de westerse staten nu met enorme kapitaalinjecties overeind proberen houden... met uw geld. De 'vrije' markt mag zich in goede tijden dus rustig uitleven en alle winsten naar zich toetrekken. Maar in slechte tijden moet de overheid met gemeenschapsgeld dat de werkenden

moeten opbrengen de verliezen incasseren. Dat gaat wel anders, als het gaat om uw eigen schulden. Die moet u zelf aflossen!

Ook in Nederland?

Ja, ook hier gaan we het voelen. Wat de heren Bos en Wellink en anderen ook mogen zeggen en hoeveel geld zij ook uit hun hoge hoeden toveren: wij gaan hier ook klappen krijgen. Veel mensen hebben al te maken met (grote) schulden vanwege hypotheekleningen en andere leningen. Steeds meer mensen zitten in onzekerheid over hun bestaan. Werk vinden of behouden wordt steeds moeilijker. Onze inkomens blijven maar achter bij de prijzen, waardoor zoiets als koopkracht straks eerder 'koopzwakte'

wordt. En hebben we straks nog wel pensioenen?

Maar er moet toch iets gebeuren?

Klopt. De NCPN is voor de volgende maatregelen:

- 1) de rekening van deze crisis leggen bij de veroorzakers
- 2) permanente nationalisatie van de bankwereld onder democratische controle van parlement en vakbonden
- 3) terugdraaien van privatiseringen en dereguleringen en herstel van de publieke sector
- 4) de bestaande controle op pensioenfonds uitbreiden met een speculatieverbod en directe controle door werkenden
- 5) lonen en uitkeringen fors omhoog: ook de werkenden en uitkeringsgerechtigden hebben een kapitaalinjectie nodig

Is er een alternatief?

Ja, een einde aan het kapitalisme maakt ook een einde aan dit soort crises, economische chaos en bestaansonzekerheid. Een economie moet je niet overlaten aan een stel graaiers. Dege- nen die de welvaart en de rijkdom pro- duceren, moeten het voor het zeggen krijgen. Bij hen moet de macht liggen. Dat kan alleen in een economie waar- in de mens centraal staat en niet de winst: een socialistische.

En op de korte termijn?

Ook nu kunt u iets doen. Juist in cri- sistijd is het belangrijk om op te kom- men voor uw rechten, uw baan, uw inkomen. Dat kan het beste samen met anderen in organisatieverband. Kijk naar de leraren, die staken voor een volwaardige cao. Organiseer uzelf in uw directe omgeving: op de werkvloer, op school, op de universi- teit, in de buurt, maar vooral binnen de vakbeweging. Maak de vakbewe- ging weer sterk en strijdlustig. Bouw mee aan een sterke sociale beweging voor nationalisatie en democratisering van het publieke domein.



Word lid van de NCPN

Lees de waarheid in Manifest, vierwekelijkse krant van de NCPN.

Neem een aandeel in de strijd voor socialisme: maatschappelijk rendement gegarandeerd!

(resultatenuit het verledenbieden geen garantie voor de toekoms)

Meer weten over de **NCPN** vul de bon in

Informatie sturen we u graag toe
e-mail: ncpn@ncpn.nl - info: www.ncpn.nl

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoon E-mail

Ik wil 3 maal een gratis nummer van **MANIFEST**

Ik wil een oriënterend gesprek

Opsturen naar: Manifest Haarlemmerweg 177, 1051 LB Amsterdam

lees de waarheid in
MANIFEST

Voor meer informatie, zie achtergrondartikelen over crisis op: www.ncpn.nl